

# EREDIENSTEN

Elke zondagmorgen is er oppas voor de kleintjes van 0 – 4 jaar en kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

Alle morgendiensten is er een deurcollecte voor onderhoud gebouwen.

- 19 febr. 09.30 uur, ds. Marcus Klomp  
De 1<sup>e</sup> collecte is voor Kerk in Actie.  
De 2<sup>e</sup> collecte is voor Vorming en Toerusting.
- 26 febr. 09.30 uur, dhr. Ate Klomp, Drachten,  
Eerste zondag van de Veertigdagentijd  
Er is kinder- en tienerkerk.  
De 1<sup>e</sup> collecte is voor de Commissie Erediensten.  
De 2<sup>e</sup> collecte is voor de kerk.  
De collecte bij de kinder- en tienerkerk is voor Kenia Support.
- 5 mrt. 09.30 uur, ds. Ineke van den Beukel,  
Tweede zondag van de Veertigdagentijd,  
m.m.v. Christelijke Zangvereniging Ad Dei Gloriam  
De 1<sup>e</sup> collecte is voor de kerk.  
De 2<sup>e</sup> collecte is voor een diaconaal doel.

**16.30 uur, Wereldgebedsday**  
Deze viering wordt gehouden in de Moluks-  
Evangelische kerk, in Marum.

- 8 mrt. 19.30 uur, ds. Ineke van den Beukel, bidstond  
De collecte is voor de kerk.



- 12 mrt. 09.30 uur, dhr. Jelmer Visser,  
Derde zondag van de Veertigdagentijd,  
m.m.v. gospelgroep Sjir El Shaddai  
i.s.m. Zending- en Evangelisatiecommissie  
De 1<sup>e</sup> collecte is voor Zending- en Evangelisatie.  
De 2<sup>e</sup> collecte is voor Missionair werk.
- 19 mrt. 09.30 uur, ds. Ineke van den Beukel,  
gezins-/doopdienst,  
Vierde zondag van de Veertigdagentijd,  
De 1<sup>e</sup> collecte is voor gemeenteleven.  
De 2<sup>e</sup> collecte is voor het jeugdwerk.
- 26 mrt. 09.30 uur, mevr. Harjanne de Boer-Lodewijks,  
Vijfde zondag van de Veertigdagentijd  
Er is kinder- en tienerkerk.  
De 1<sup>e</sup> collecte is voor Kerk in Actie (KIA).  
De 2<sup>e</sup> collecte is voor het bloemenfonds.  
De collecte bij de kinder- en tienerkerk is voor  
Kenia Support.

## **OVERWEGING**

Op het moment dat ik dit schrijf, zit ik achter mijn bureau en kijk naar buiten. Het is mooi weer, de zon schijnt, het heeft gevoren en de weilanden zijn prachtig wit. De schapen lopen lekker te grazen en in de boom voor mijn raam zit een koolmeesje zijn lied te zingen. Hoe mooi en vredig wil je het hebben.

Maar ik heb ook de radio aan, radio 1 en als je daarnaar luistert word je beslist niet vrolijk. Dan gaat dat vredige en mooie moment snel voorbij. Het gaat over de aardbeving in Turkije en Syrië. Hoe ongelofelijk veel slachtoffers en nog lang niet iedereen is gevonden. En zo ik van het mooie koude weer kan genieten, is het een ramp voor al die mensen die door de beving geen onderdak meer hebben en in die kou buiten moeten leven. Het is niet te bevatten. Wat een ellende en wat een verdriet moet het daar zijn. Wat een vragen, God hoe dan, waarom overkomt ons dit en hoe nu verder? De ontredde voor iedereen die familie en vrienden heeft in die landen.

En laten we dan ook nog steeds de oorlog in de Oekraïne niet vergeten.

In een andere vorm kom ik die ontreddeering ook tegen in het pastoraat; veel verdriet, ook veel onuitgesproken verdriet. Verdriet dat al jaren opgesloten zit en waar soms geen woorden voor kunnen worden gevonden. Je wilt wel, maar je kunt niet. Woorden zoeken, wat kan dat lastig zijn. Maar dan moet ik altijd denken aan die mooie psalm 139. Voor veel mensen een heel belangrijke psalm. Het is een psalm die troost kan bieden en de woorden kan geven als je lamgeslagen bent, als je het gewoon even niet meer weet.

*Here, Gij doorgrondt en kent mij;  
Gij kent mijn zitten en mijn opstaan,  
Gij verstaat van verre mijn gedachten;  
Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen,  
met mijn wegen zijt Gij vertrouwd.  
Want er is geen woord op mijn tong,  
of, zie, Here, Gij kent het volkomen;  
Gij omgeeft mij van achteren en van voren en  
Gij legt uw hand op mij.  
Het begrijpen is mij te wonderbaar,  
te verheven, ik kan er niet bij.*



God weet wat in jou zit en je hoeft het niet hardop te zeggen. Maar voor wie wel woorden kan vinden: laten we bidden voor hen die zo in wanhoop zijn. Laten we bidden voor Turkije en Syrië, voor Oekraïne en Rusland, voor vrede, voor vrijheid. Voor hoop op een betere toekomst.

God is er en hij luistert, laten wij ons krachtigste wapen inzetten. Laten wij onze handen vouwen.

Hennie Stuit-Vogelzang

## **BIJ DE DIENSTEN**

**Zondag 19 februari** hoopt ds. Marcus Klomp, onze oudvoorganger, de dienst te leiden.

Het is de 7<sup>e</sup> zondag na Epifanie, en daarmee sluiten we de tijd van Jezus' verschijning af en begint eind februari de zogenoemde 'Veertigdagentijd'.

**Zondag 26 februari** komt dhr. Ate Klomp, - de neef van -, bij ons preken

Het is de eerste zondag in de Veertigdagentijd. In overleg met de kerkenraad heeft de leiding van de Kindernevendienst ervoor gekozen geen uitgebreid project meer aan te bieden. Wel worden we, door het doven van telkens een kaars meer, erbij bepaald dat we een bezinningsperiode van veertig dagen doormaken waarbij we de beweging van Jezus' lijden naar Zijn Opstanding meebelevan. De liturgische kleur is tot en met Goede Vrijdag paars; kleur van inkeer, soberheid en bezinning.

**Zondag 5 maart** is een klassiek/traditionele viering, waaraan naast organist dhr. Oebele Dijkstra meegewerkt wordt door ons koor Ad Deï Gloriam, onder begeleiding van mevr. Dineke Spoelstra. Op deze tweede zondag in de veertigdagentijd is het thema 'de berg op!'. Naast Mozes (Exodus 24:12-18) zien we ook voor ons hoe Jezus met twee van zijn leerlingen de berg op ging (Matteüs 17:1-9). Daar volgt een bijzondere ontmoeting. Laat u raken door muziek en Licht, dat ons aanstoot!

**Woensdag 8 maart** komen we 's avonds bij elkaar voor de bidstond. Een kostbare traditie om aan het begin van een groeiseizoen samen ons te bezinnen op Gods tijd en onze tijdsinvulling. Om van zaaien tot vruchtdragen te komen. Thema is aangereikt vanuit de Raad van Kerken 'Van crisisjaar naar Jubeljaar'. We lezen Prediker 3:1-15 en Marcus 4:1-9, een gelijkenis van het Koninkrijk. We zingen mee met Psalm 126 dat wie met tranen zaait, zal oogsten met gejuich.

**Zondag 12 maart** hebben we een bijzondere dienst. Deze is georganiseerd door de Zending- en Evangelisatiecommissie! Gospelgroep Sjr El Shaddai uit De Wilp hoopt dan haar medewerking te verlenen. Het thema van deze dienst is: 'de juiste golflengte?!?!' We lezen in deze veertig dagen voor Pasen met elkaar uit Johannes 4: 5-26 over de Samaritaanse vrouw die Jezus ontmoet bij de bron. Ze spreken met elkaar, maar ieder op

een andere golflengte. Herkennen we dat niet in ons eigen leven? In onze communicatie met elkaar zitten we ook wel eens op een andere golflengte. En hoe is het bij ons geloof, zijn we altijd op de golflengte van Jezus afgestemd? We verlangen ernaar om uit de bron te drinken. De bron van levend water. Het belooft een muzikale dienst te worden met samenzang en mooie inspirerende liederen gezongen door Sjir El Shaddai. Van harte welkom!

**Zondag 19 maart** wordt een feestelijke gezinsdienst. Dit keer niet de tweede zondag van de maand, maar nog weer de derde, omdat vorige week onze Zending- en Evangelisatiecommissie het koor Sjir El Sjaddai gevraagd had.

Het thema is: 'Aan tafel! Jij hoort er ook bij!'. We laten de kinderen in actie komen door een behendigheidsspel te spelen rondom de tafel. Misschien wilt u en jij zelf ook wel meedoen! De doop mag worden bediend aan Edith Annet Barteling, dochter van Gerhard en Annelies Barteling-Renkema, Van Teijenslaan 4. Edith werd op 19 juni vorig jaar geboren en zij is hun eerste kindje. Zij mag ervaren dat zij er ook bij hoort, bij God en bij die beweging van mensen die door de tijden heen de kerk van Jezus Christus vormt.

We lezen Jesaja 25:4-9 en Matteüs 20:20-28 uit de Bijbel in Gewone Taal.

Muziek wordt verzorgd door Harrie Duursema en Jacob van Bethlehem.

Na afloop is er voor gezinnen met hun kinderen een gezellige Amerikaanse lunch in de soos.

Bij alle vieringen ben je van harte welkom!! We zien af en toe nieuwe gezichten; neem elkaar mee en maak bij de koffie verder contact, want zoals hierboven geschreven: iedereen hoort erbij en mag zich welkom voelen bij onze kerkdiensten en doordeweekse activiteiten.

Samen bidden we om Gods leiding en om gezegende vieringen.

### **Wereldgebedsdag 2023**

De Wereldgebedsdag heeft een lange traditie en wordt gehouden op de eerste vrijdag of de daaropvolgende zondag in maart. De orde van dienst wordt ieder jaar voorbereid door vrouwen uit telkens een ander land (= gastland).

Het mooie van de Wereldgebedsdag is dat, met het tijdverschil, het Gebed de wereld rondgaat en op alle tijden de gebeden en liederen uit deze liturgie klinken in alle eigen talen.

In Marum wordt de Wereldgebedsdag verzorgd door de gezamenlijke kerken (de Ontmoetingskerk, de Moluks-Evangelische kerk en de Immanuëlkerk).

Het thema is: 'Zichtbaar Geloven' naar aanleiding van Efeziërs 1:15 en is samengesteld door de Christenvrouwen in Taiwan.

- Deze viering is dit jaar DV zondag 5 maart 2023 en begint om 16.30 uur.
  - Zij wordt gehouden in de Moluks-Evangelische kerk, in Marum.
  - Er is geen mogelijkheid tot uitzenden via een livestream.
- Er wordt een deurcollecte gehouden. De opbrengst wordt verdeeld over drie goede doelen in het land Taiwan. Op dit moment is het doel nog niet bekend.

**Jullie zijn allen van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn, om mee te zingen, te bidden en te luisteren naar het verhaal van Christenen in Taiwan!**

Na afloop is er gelegenheid om koffie of thee te drinken, met wat lekkers erbij en na te praten.

Vriendelijke groeten ook namens  
Willy Ayal (Hosiana-kerk)  
Gea van der Leest (Passage)  
Goke Postmus en Fenny Tillema (Ontmoetingskerk)  
Adri van der Veen (Immanuëlkerk)

### **Pastorpraat**

Woensdagmiddag 8 februari mochten we als pastoraal team van nu en eerder aanwezig zijn bij de diplomering van Jelmer Visser. Hij kreeg zijn hbo-theologie diploma uitgereikt aan de VIAA in Zwolle. Een feestelijk moment, gevolgd door een gezellig etentje met Jelmers familie in Steenwijk. Het was een genoegen en een voorrecht voor de collega's Harjanne de Boer-Lodewijks, Grytsje Hovius, Hennie Stuuat-Vogelzang en mij om deze bijzondere gelegenheid bij te wonen. Ds. Marcus Klomp was helaas verhinderd. We feliciteren Jelmer nogmaals van harte en hopen dat hij nog lang onze collega en uw kerkelijk werker mag zijn.

Inmiddels is er op het gebied van werving en PR niet stilgezeten. Er zijn visitekaartjes ontworpen en gedrukt met de hulp van Tamara Vogelzang. Wanneer Jelmer en ik u niet thuis treffen of iemand onze gegevens willen doorgeven, kunnen we een kaartje achterlaten.

In de hal van de kerk of het kerkelijk centrum staat een grote kleurrijke banner die mensen welkom wil heten in onze kerk. De teksten in verschillende lettertekens en met de kleuren van het landelijke logo van de Protestantse Kerk maken duidelijk wat we zoal in de kerk doen. We hopen dat deze mooie banner de drempel bij binnenkomst lager maakt.

Met dank aan de tipgever en aan Tamara voor het verdere ontwerp van dit unieke exemplaar.

Tot slot willen we laten weten dat we blij zijn met de groeiende goede contacten met de collega's ds. Theo Pattinasarany namens de Molukse Gemeente en ds. Roel Sietsma namens de Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk. Af en toe spreken we elkaar bij een pastores convent en verkennen we de mogelijkheden om samen te werken. De eerstvolgende gezamenlijke activiteit is de interkerkelijke viering van Wereldgebedsdag. Elders zal de commissie hier meer over schrijven.

Met een hartelijke groet namens het pastorale team,  
Hennie Stuut-Vogelzang, Jelmer Visser, Ineke van den Beukel

## **VORMING EN TOERUSTING**

### **Belijdenisgespreksgroepje**

Zes jongvolwassenen hebben interesse getoond in onze geloofsgespreksgroep die vanaf januari op zondagen bij elkaar komt. Twee van hen hebben bij voorbaat aangegeven met Pasen belijdenis van hun geloof te willen afleggen. De anderen vormen met wisselende aanwezigheid een welkome aanvulling. We zijn begonnen met onze vragen over God, over Schepper, Zoon en Geest. Daarna gaan we in gesprek over de kerk en wat er in de diensten gebeurt. Ook over de ambten en sacramenten doop en

avondmaal zullen we ons licht opsteken. Kortom, gespreksstof te veel voor de zeven bijeenkomsten!

Het is mooi om zoveel te kunnen delen en deze jongeren een stukje te mogen begeleiden, onder de bede dat zij zichzelf gezegend gezonden zullen weten op hun verdere weg met de Heer in deze wereld.

### **Bijbel op tafel**

**Dinsdagavond 14 maart** bent u uitgenodigd bij het voor bespreken van de lezingen voor de dan komende zondag. We kijken naar wat Jezus ons wil zeggen en wat ons aanspreekt of juist bevreedt in Mattheus 20:20-28, waar een moeder voor haar zoons pleit.

Ook betrekken we het feestmaal voor alle volken erbij, een profetie uit Jesaja 25:4-9.

Van harte welkom om mee te denken en uw vragen en opmerkingen op tafel te leggen bij een geopende Bijbel.

ds. Ineke van den Beukel

### **Jeugd en Jongerenwerk**

#### **Aan tafel! voor Tieners**

Half januari viel de opkomst bij beide groepen tieners tegen toen Mettiena Postma en ik in de soos klaar zaten om bij een drankje en hapje in gesprek te gaan. Het bleek voor de meeste tieners de zondagavond voorafgaande aan een toetsweek te zijn.

Laat het onderwerp nou net hierbij aansluiten: we spraken over 'keuzes maken'! Wat zijn belangrijke factoren die je keuzen bepalen? Wellicht wogen de wensen van de schoolopleiding of ook de adviezen van de ouders bij de invulling van deze avond zwaarder dan onze aansporingen om naar de kerk te komen! Bij keuzes maken hoort ook planning, en ouders die dit stukje lezen, willen we vragen om mee te kijken in de agenda's van hun tieners om samen ook keuzes ten bate van geloofsontwikkeling te kunnen maken.

Eens per maand ontmoeten we de jeugd graag een uurtje, of anderhalf, om ze wat mee te geven over geloof en kerk.



Zo was er jl. zondag 5 februari een groepje jonge tieners te gast bij Douwe en Annet de Vries voor een gezellige maaltijd en een goed gesprek rond talenten. De tieners van klas 3 en 4 worden 19 februari bij deze fam. de Vries verwacht, van 17.30-19.00 uur. Klasse dat dit mogelijk is als een nieuwe vorm van (huis)-catechese!

Alvast de aankondiging voor maart:

**5 maart** is er een etentje voor de tieners van klas 1 en 2 van 17.30-19.00 uur bij Gertjan en Silvia de Vries. Dat wordt 19 maart nog eens dunnetjes overgedaan met de tieners van klas 3 en 4.

Voor meer informatie kunt u mij mailen of bellen.

Ook uw kind(eren) zijn van harte welkom bij onze activiteiten!

ds. Ineke van den Beukel

### **Opstokers bij opvoeden**

*Geloofsopvoeding in 'Het Kruispunt', achter de Ontmoetingsweg, Kruisweg 30*

vier donderdagavonden voor ouders van 4- t/m 7-jarigen  
19.45-21.30 uur inleiding met ds. Ineke van den Beukel, daarna onderlinge uitwisseling

Data: 16 februari, 2, 16 en 30 maart



Omdat opvoeden niet altijd vanzelf gaat... (en christelijk opvoeden al helemaal niet!)

Omdat het helpt om met andere ouders uit te wisselen

Omdat wij het voorbeeld voor onze kinderen vormen

Om nog zoveel meer redenen

Nodig ik jullie die ouders zijn van kinderen in de leeftijd van 4 t/m 7 jaar uit om uit een aantal belangrijke thema's te kiezen en die te bespreken.

Onderwerpen kunnen bijvoorbeeld zijn:  
*Onvoorwaardelijk liefhebben*  
*Grenzen stellen*  
*Vieren in je gezin*  
*Geloofsgesprekken met kinderen*  
*Vrije tijd en rust*  
*Gastvrij gezin*

Mocht je niet alle keren kunnen?  
Fijn als je toch komt de keer dat je wèl kunt!

### **Aah een puber in huis!**



Marieke Dieleman

Illustraties: Tim Matthijs

### **Opstokers bij opvoeden tieners**

*Geloofsopvoeding in 'Het Kruispunt',  
achter de Ontmoetingsweg,  
Kruisweg 30*

vier donderdagavonden voor ouders  
van tieners 12 t/m 16 jaar  
Vanaf 20.30 uur koffie en onderlinge  
verkenning; vanaf 20.50 uur  
inleiding en uitwisseling met ds.

Ineke van den Beukel

Data: 16 februari, 2, 16 en 30 maart

Omdat opvoeden niet altijd vanzelf gaat... (en christelijk opvoeden al helemaal niet!)

Omdat het helpt om met andere ouders uit te wisselen

Omdat wij het voorbeeld voor onze kinderen vormen

Om nog zoveel meer redenen

Nodig ik jullie die ouders zijn van tieners in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar uit. Om uit een aantal belangrijke thema's te kiezen en die te bespreken.

Onderwerpen kunnen bijvoorbeeld zijn:

*Leren van het leven - tienertijd*

*Identiteit en persoonlijk geloof  
Keuzes maken en grenzen stellen  
Media-wijs  
Vriendschap  
Loslaten in Liefde*

Mocht je niet alle keren kunnen?  
Fijn als je toch komt de keer dat je wèl kunt!

### **Tekstdichter/schrijver worden?**

Wel eens aan gedacht om zelf een  
(praise-) lied te gaan schrijven?  
Wel eens gedacht, 'goh die zin,  
zou perfect in een lied passen'. Of  
hier zou je een lied van moeten  
maken? Wist je dat van heel veel  
grote hits eerst de tekst werd  
geschreven, waarna deze op muziek werd gezet?



Wat zou er nu nog mooier zijn dan je eigen woorden te zingen? Je  
eigen emotie te verwoorden in een lied. Je belijdenis te zingen in  
je eigen woorden? God te aanbidden in je eigen woorden!

Wat zou er nu nog mooier zijn dan je eigen lied te horen zingen in  
een zondagdienst?

Interesse om uit te vinden hoe je dit doet, waarbij je alvast  
rekening houdt met de muzikant die er muziek op moet gaan  
zetten? De tips en trucs te leren?

Laat het me even weten op [hoffharm@gmail.com](mailto:hoffharm@gmail.com). Bellen en/of  
aanspreken mag natuurlijk ook.

Bij voldoende interesse geef ik graag een keer een workshop.

En let op: Iedereen kan het!

Met vriendelijke groeten,  
Harry Hoff

## **Filmmiddag: Still Alice**

Aanvang: 15.30 uur

Op zondag 12 maart is de tweede filmmiddag van dit seizoen.

Op het programma staat de film Still Alice (duur: 96 min.).

Alice Howland, gelukkig getrouwd en moeder van drie volwassen kinderen, is een gerenommeerd hoogleraar taalkunde aan Harvard University. Zij krijgt een enorme schok te verduren als de ziekte van Alzheimer bij haar wordt vastgesteld en ze beseft dat haar zorgvuldig opgebouwde leven drastisch zal veranderen. Langzaam maar zeker begint ze de regie over haar eigen wereld te verliezen.

Na afloop praten we onder een eenvoudige maaltijd na over deze film.

## **'Aan tafel' – gezellig samen eten**

Herhaalde oproep! Inmiddels hebben zich een aantal mensen opgegeven en zijn er al een paar gezellige avonden geweest.

Maar er kunnen meer mensen bij! Je kunt je nog opgeven voor de maaltijd van 28 februari.

Dit jaar is het landelijke thema van de Protestantse kerk in Nederland 'Aan tafel'. Wat is er nu gezelliger dan gezamenlijk met elkaar eten en ondertussen een goed gesprek! Daarom organiseert het pastorale team in samenwerking met koster Monique een viertal avonden waarop dat kan. De laatste maaltijd van de vier avonden zal plaatsvinden op dinsdag 28 februari van 17.30 uur tot ongeveer 19.00 uur in Ons Centrum.

Om in te kunnen schatten hoeveel stampot er gekookt dient te worden, kun je je via onderstaande contactgegevens opgeven als deelnemer van de maaltijd. Iedereen is welkom om gezellig aan te schuiven!

Opgeven kan via (06) 29 38 21 03 (per app of telefonisch) of via de mail; [jelmervisser@ontmoetingskerk-marum.nl](mailto:jelmervisser@ontmoetingskerk-marum.nl)

Wees welkom!

## Israëlreis april 2023



Half januari hebben we elkaar als toekomstige reisgenoten ontmoet in de soos.

Na de kennismakingsronde volgde een toelichting bij de route aan de hand van het dagprogramma. Na een broodje gaf collega Wim Nieuwenhuis meer achtergrondinformatie over de natuur en de geschiedenis van het land Israël. Bij veel Bijbelverhalen speelt de geografische ligging een rol. Soms klinkt dat zelfs in de namen door. Het is een meerwaarde om dat te gaan zien.

Met een gezelschap van 22 deelnemers, waarvan vijf uit Noord-Holland, vier uit Haulerwijk e.o. en de meesten vanuit onze gemeente, wordt het voor mij en collega Wim een mooie uitdaging om dit voorjaar elf dagen de groep te begeleiden. We gaan in vertrouwen en hopen dat het voor velen de reis van hun leven wordt!

ds. Ineke van den Beukel

## KERKENRAAD

### **Verkiezing ambtsdragers en contactpersonen**

Op DV zondag 7 mei 2023 is de bevestiging van nieuwe ambtsdragers gepland en zullen we dankbaar afscheid nemen van de ambtsdragers die gaan stoppen. Ook nemen we afscheid van enkele contactpersonen.

In de vorige *Onderweg* stond al een oproep om namen door te geven van uzelf en/of van personen die u geschikt acht om deze functies te vervullen.

Inmiddels hebben we één toezegging voor de functie van ouderling en één toezegging voor een nieuwe contactpersoon.

Eén van de ouderlingen heeft alsnog aangegeven de termijn met een jaar te willen verlengen. We zijn dankbaar voor de toezeggingen.

We zoeken nog:

- voorzitter van de kerkenraad
- 1 ouderling
- 2 jeugdouderlingen/jeugdraadsleden
- 2 diakenen
- 2 contactpersonen



Daarom doen we nogmaals een dringend verzoek om goed na te denken of u wat zou kunnen betekenen in en voor onze gemeente. Met zo'n grote gemeente moet dit toch lukken!

### **Bespreking jaarcijfers en begrotingen op maandag 27 februari a.s.**

Ieder jaar, voorafgaand aan de gemeentevergadering van maart, worden de financiële jaarcijfers en de begrotingen van de kerk, diaconie, jeugdraad, zending- en evangelisatie en 't Trefpunt besproken in de vergadering van het Breed Moderamen in februari. Voor dit deel van de vergadering worden kerkenraadsleden en belangstellende gemeenteleden van harte uitgenodigd. Aanvang van deze bespreking is 19.30 uur in Ons Centrum. De stukken zijn vanaf 20 februari bij de scriba's op te vragen (scriba@ontmoetingskerk-marum.nl).

## **Logo Het Kruispunt (nieuwe naam voor Ons Centrum)**

In de vorige *Onderweg* stond een oproep om een passend logo te bedenken voor de nieuwe naam van Ons Centrum:

### **Het Kruispunt.**

Inmiddels zijn er twee inzendingen binnen gekomen.

Ben je creatief en wil je meedenken, je kunt nog tot 1 maart 2023 je inzending inleveren bij de scriba (scriba@ontmoetingskerk-marum.nl).

Met vriendelijke groet,  
Wim en Helma Bouwsema, scriba's

## **DIACONIE**

### **Aardbevingen in Turkije en Syrië.**

De avondmaalcollecte van 12 februari hebben wij bestemd voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië.

Ten tijde van dit schrijven waren er inmiddels meer dan 5000 doden en 20.000 gewonden.

**U kunt ook nu nog uw donaties overmaken op de rekening van de diaconie met vermelding aardbeving Turkije/Syrië.**

### **Omzien naar elkaar**

Omzien naar elkaar is er om u te helpen, maar ook om de mantelzorgers te ontzien.

U kunt contact opnemen met Pietsje Reitsema-Zijlstra, tel. (0594) 64 24 14, mobiel (06) 24 90 47 94.

E-mailen mag ook: genp.reitsema@ziggo.nl.

U kunt ook contact opnemen met uw wijkdiaken.

Ook kunt u zich aanmelden als vrijwilliger.

### **Stichting Present**

Zij zoeken nog steeds vrijwilligers.

Aanmelden kan via: [www.presentwesterkwartier.nl](http://www.presentwesterkwartier.nl)

Zie voor meer informatie de website van de kerk.

## **Bericht van het Vakantiebureau in Doorn**

## **Gasten en vrijwilligers gezocht.**

De nieuwe brochure is uit! Het vakantiebureau is gespecialiseerd in seniorenvakanties en vakantieweken met zorg. Doelgroepen zijn o.a. ouderen die graag in een groep op vakantie willen, mantelzorgers met dementerende partner, gasten die lichte of zwaardere zorg nodig hebben, eenoudergezinnen. De vakanties staan bekend om de goede sfeer, ruimte voor individu in de groep en aandacht voor de gasten.

De vakanties worden door het jaar heen georganiseerd en vinden plaats in:

- Zorghotel Dennenheul in Ermelo
- Nieuw Hydepark in Doorn
- Hotel IJsselvliedt in Wezep.

Tijdens de vakantieweken worden er allerlei activiteiten georganiseerd. Gasten kunnen wandelen of rolstoelfietsen (duo fiets) in de prachtige omgeving van de hotels, mee met een excursie, deelnemen aan een spel of genieten van optredens. Liever een boek lezen, puzzelen of buiten zitten? Dat kan ook. Niets moet, (bijna) alles mag in zo'n vakantieweek.

Op de website staat meer informatie: [hetvakantiebureau.nl](http://hetvakantiebureau.nl)

Voor meer informatie:

e-mail: [diaconie@ontmoetingskerk-marum.nl](mailto:diaconie@ontmoetingskerk-marum.nl).

Er is een vakantiegidz beschikbaar. Deze ligt in de boekentafel van de kerk. U mag hem meenemen, maar zou u hem na verloop van tijd ook weer terug willen leggen?

## **Ga mee met onze diakenreis naar Rwanda**

Onderstaand project lijkt de kerkenraad een hele goede om iemand enthousiast te maken voor het diaconale werk en ambassadeur te zijn voor de diaconie/zending in onze kerk. Weet je iemand uit onze gemeente die een enthousiast ambassadeur wil worden van zending, werelddiaconaat en ontwikkelingswerk?

*Diaconaat gaat écht leven als je het van dichtbij meemaakt. Daarom nodigen World Servants en Red een Kind je uit om mee te gaan met deze unieke 12-daagse diakenreis naar Rwanda.*



Geachte heer/mevrouw,

Bij World Servants zijn we enthousiast over verandering. We bouwen ieder jaar aan concrete verandering in dorpen in vijftien ontwikkelingslanden én bij 800 jongeren uit zo'n 150 kerken die aan die projecten meebouwen.

Heb je altijd al een kijkje willen nemen in de keuken van het werelddiaconaat? En ben je benieuwd hoe de kerk in ontwikkelingslanden diaconaat invult? Dan is dit je kans!

Je wordt uitgenodigd om van 26 september tot 7 oktober 2023 mee te gaan met onze diakenenreis naar Rwanda.

Tijdens deze indrukwekkende reis maak je kennis met het werk van World Servants en Red een Kind. We bezoeken projecten, ontmoeten inspirerende lokale collega's en organisaties en hebben onvergetelijke ontmoetingen met de Rwandese bevolking. Je ontdekt waarom Rwanda een voorbeeld van succesvolle ontwikkeling wordt genoemd.

### **Op bezoek in Rwanda**

We bezoeken kinderclubs en kleuterscholen en ontdekken hoe World Servants en Red een Kind zich inzetten om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. We ontmoeten verschillende zelfhulpgroepen in de dorpsprogramma's van Red Een Kind. Hier zien we hoe ouders vaardigheden leren om zich economisch te ontwikkelen en zo hun kinderen een betere toekomst kunnen geven. We openen een school die jongeren van World Servants samen met de lokale gemeenschap gebouwd hebben, en horen over de impact die die samenwerking heeft gehad. Ook ontmoeten we jongeren die een vaktraining volgen en op deze manier een bestaan opbouwen voor zichzelf en hun (toekomstige) gezinnen.

### **Land van de duizend heuvels**

Tijdens onze reis doorkruisen we een groot gedeelte van Rwanda en genieten we van het schitterende berglandschap met adembenemende, groene vergezichten. We verblijven aan de oevers van het Lake Kivu en wandelen door het Nyungwe Forest, het grootste tropisch regenwoud van Centraal Afrika. Tenslotte bezoeken we het Genocide Memorial in Kigali, waar de genocide uit 1994 wordt herdacht. Een herinnering aan een verschrikkelijk

verleden, maar ook een symbool van verzoening en een hoopvolle toekomst.

Zie voor meer informatie de website van de kerk of neem contact op met de diaconie. Zij kunnen dan meer gegevens toesturen.

## **Collectes**

### **19 februari: Kerk in Actie, noodhulp en rampenpreventie in Ethiopië (1<sup>e</sup> collecte)**

Door klimaatverandering wordt Ethiopië regelmatig getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. Met steun van Kerk in Actie leert de kerk boeren en boerinnen vruchtbare grond vasthouden, grond irrigeren en nieuwe gewassen verbouwen die tegen droogte kunnen. Ze gebruiken een weeralarm om te zien wanneer ze kunnen planten en oogsten. Ook helpt de kerk mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt.

### **Op 5 maart: Kerk in Actie, en wel voor boerinnen in Ghana. (1<sup>e</sup> collecte)**

Noord-Ghana is droog. Het is moeilijk om in dit gebied van de landbouw rond te komen, terwijl dat wel de belangrijkste bron van inkomsten is. Veel mensen leven dan ook in armoede. Vrouwen proberen op allerlei manieren geld te verdienen, onder andere door kariténoten te verzamelen en te verwerken tot boter. De Presbyteriaanse Kerk in Ghana helpt vrouwen om dit zo efficiënt mogelijk te doen. Ook zorgen zij ervoor dat ze door goede samenwerking de beste prijs voor hun noten krijgen

### **Door professionalisering meer inkomsten**

De landbouwgroep van de Presbyteriaanse kerk van Ghana zag de vrouwen ploeteren en kwam in actie. Met steun van Kerk in Actie verspreidde de kerk betere oventjes om de noten in te branden. Ook kregen de vrouwen een landbouw- en verkooptraining en vormden ze vrouwengroepen. Er zijn inmiddels twee moderne 'fabrieken' opgezet, waar de vrouwen de noten machinaal kunnen verwerken. Dat scheelt veel werk. Het leven van deze vrouwen is totaal veranderd. Karité-boerin Azara vertelt: *"Het grootste verschil is dat ik nu mijn kinderen naar school kan brengen. En ik hou nog genoeg over om wat te sparen."*

## Nieuwe vrouwengroepen steunen

Steeds meer vrouwengroepen functioneren zelfstandig en zijn winstgevend. Daardoor durven banken hun vaker geld uit te lenen. De Presbyteriaanse Kerk steunt 50 vrouwengroepen per jaar. De meerderheid verzamelt de noten en een aantal verwerkt de noten tot boter. Zodra de boerinnen zonder steun van buiten verder kunnen, kan de kerk weer nieuwe vrouwengroepen opzetten en trainen. Helpt u mee?

Als diaconie bevelen wij genoemde collectes van harte bij u aan. U kunt gebruik maken van de kerkgeldapp.

Indien u niet in de gelegenheid bent om de diensten te bezoeken, kunt u ook een bedrag overmaken op rekeningnummer NL27 RBRB 078.98.12.347 t.n.v.: Protestantse Gemeente Marum, o.v.v. het doel van de collecte. Of u kunt uw bijdrage op een andere zondag in een envelop, met daarop het doel vermeld, in de collectemandjes doen.

e-mail: [diaconie@ontmoetingskerk-marum.nl](mailto:diaconie@ontmoetingskerk-marum.nl).

website: (<http://marum.protestantsekerk.net/diaconie>).

## Wensen van de Voedselbank

Voor de maand februari: <ul style="list-style-type: none"><li>• houdbare melk</li><li>• bruine bonen (blik of pot)</li><li>• vruchten in blik</li><li>• erwtensoep in blik</li><li>• thee</li><li>• groente in blik of pot (groot en klein)</li></ul>	Voor de maand maart: <ul style="list-style-type: none"><li>• houdbare melk</li><li>• houdbare koffiemelk</li><li>• koffie (250 gr.)</li><li>• pasta + mix</li><li>• pakjes soep (droog)</li><li>• vis in blik</li><li>• zout</li></ul>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Andere **houdbare spullen** zijn uiteraard ook van harte welkom. Ook de zegels van Poiesz en Douwe Egberts kunnen worden ingeleverd.

U kunt uw goederen afleveren bij de familie Kooiker, Rozenlaan 7. Er staat een mand klaar waar u uw spullen in kunt doen.

U kunt uw goederen ook inleveren in de Ontmoetingshal van de kerk.

Namens de diaconie,  
Grietje van Dalen

## **COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Jubileum**



Zoals u weet is er elke woensdagmorgen een groep mensen in en rondom de kerk en Ons Centrum bezig met klussen. Zo ook afgelopen woensdag 25 januari.

Die morgen was er echter wel iets bijzonders aan de orde. Het was op die dag namelijk 23 jaar geleden dat Albert van

der Molen toetrad tot de vrijwilligersploeg. Dit bijzondere feit werd gevierd met koffie en gebak. Op de foto feliciteert de hoofdvrijwilliger Dick Tillema de jubilaris met dit heugelijke feit. Mocht iemand denken het lijkt me ook wel wat met deze groep te klussen, dan bent u van harte welkom.

Namens de vrijwilligers, Boeke Boekema

### **KerkTV**

Het is niet onopgemerkt gebleven dat we in de kerk nieuwe apparatuur hebben gekregen voor het uitzenden van de diensten via kerkTV. De beelden die we nu thuis op de PC, tablet of TV zien, zijn stukken beter en op de TV hebben we schermvullende beelden.

Ik ben blij dat deze stap is gezet in kwaliteitsverbetering. Gemeentelieden voor wie het kerkbezoek niet meer vanzelfsprekend is door de afname van mobiliteit kunnen op deze manier de diensten toch volgen, of zoals iemand mij vertelde, meebeleven.

Maar ook mensen buiten onze gemeente volgen de diensten. Op zondag 29 januari volgden 106 kijkers de dienst live, terwijl de dienst achteraf nog 117 keer is bekeken.

Deze aantallen variëren uiteraard. Het komt ook voor dat deze aantallen rond de 200 liggen.

De kwaliteitsverbetering die we nu ervaren is helaas niet voor alle kijkers zichtbaar. Toen kerkTV in 2015 zijn intrede deed in onze gemeente, zijn zogenaamde decoders geplaatst bij mensen die niet beschikten over PC en/of tablet om de diensten via het internet te volgen.

Deze decoders zijn nu acht jaar oud en kunnen de huidige beeldkwaliteit niet verwerken. Het betreft de decoders van het type MAG250.

Gemeenteleden die deze decoder bezitten staan voor de keuze of zij een nieuwe decoder wensen aan te schaffen of dat zij de diensten op een andere wijze willen volgen. De meeste tv-toestellen kunnen tegenwoordig rechtstreeks op het internet worden aangesloten. Een decoder is dan niet meer vereist. Wanneer u hulp nodig hebt bij het maken van een keuze kunt u met mij contact opnemen.

Boeke Boekema  
boeke.boekema@gmail.com

## OVERZICHT COLLECTEN JANUARI 2023

01-01	collecte diaconaal doel	€ 107
	deurcollecte onderhoud gebouwen	- 10
08-01	1 <sup>e</sup> collecte kerk	€ 129
	2 <sup>e</sup> collecte commissie erediensten	- 71
	deurcollecte onderhoud gebouwen	- 50
	KND Kenia Support	- 2
15-01	1 <sup>e</sup> collecte commissie erediensten	€ 80
	2 <sup>e</sup> collecte orgel	- 60
	deurcollecte onderhoud gebouwen	- 38
22-01	1 <sup>e</sup> collecte Ned. Vlaams Bijbelgenootschap	€ 125
	2 <sup>e</sup> collecte jeugdwerk	- 96
	deurcollecte onderhoud gebouwen	- 38
	KK en TK Kenia Support	- 25

29-01	1 <sup>e</sup> collecte bloemenfonds	€ 135
	2 <sup>e</sup> collecte missionair werk	- 125
	deurcollecte onderhoud gebouwen	- 76
	Kenia Support	- 2
	Ontvangen per bank collecten:	€ 665
	Deze collecte gelden zijn verdeeld:	
	kerk	€ 319
	diaconie	- 240
	zending en evangelisatie	- 53
	jeugd	- 53



### **Collectebonnen**

Vanaf maart kunnen de collectebonnen op de eerste zondag van de maand na afloop van de dienst worden afgehaald in zaal 4. Afhalen van de collectebonnen op maandagavond komt hiermee te vervallen.

College van kerkrentmeesters

### **DIVERSEN**

De nieuwsbrief van onze classispredikant is te downloaden vanaf onze website of via de link:

<https://classisgroningendrenthe.nl/nieuwsbrief-januari-2023-de-classis-dichterbij-emeriti-en-jonge-voorgangers/>



De eerstvolgende bijeenkomst hopen wij te houden D.V. woensdag 1 maart.

Dhr. Lucas Dijk van De Schans gaat ons vertellen over de W.M.O. (Wet

Maatschappelijke Ondersteuning).

We beginnen om 14.00 uur in zaal 1 van Ons Centrum.

Bent u nieuwsgierig? U bent welkom om een keer als gast aanwezig te zijn,

Maar we verwelkomen u natuurlijk ook graag als nieuw lid.

Met vriendelijke groet,

Fennie Kobes Passage-Marum

## **Kringloopcentrum 't Trefpunt schenkt drie maal € 1000 aan goede doelen.**

Kringloopcentrum



## **Stichting Madalief**

Al meer dan 20 jaar zet de Stichting Madalief zich in voor moeders en kinderen op de hoogvlakte van Madagaskar. Wat begon als een klein lokaal initiatief is jaren later uitgegroeid tot vele projecten waarbij veel gezinnen en scholen worden geholpen. De Marumse Remi Doomernik is vanaf het begin betrokken en reist nog steeds een keer per jaar naar Madagaskar. In 2010 opende de stichting naast het gezinsvervangende huis waar toen twintig kinderen werden opgevangen een hotel binnen de stichting. Met de winst van dit hotel konden nog meer projecten worden opgezet. Zo worden anno 2023 meer dan honderd gezinnen in de omgeving ondersteund met voedsel, schoolgeld en medische kosten. Ook zijn, nu corona voorbij is, de schoolkantines op de zeven basisscholen in de omgeving weer

gestart en sinds begin dit jaar krijgen meer dan 1500 kinderen weer drie keer in de week een gezonde maaltijd op school. Madagaskar is een van de armste landen van de wereld. En nu slaat ook hier de inflatie hard toe. Dat er door corona jarenlang geen inkomsten waren vanuit het toerisme, en dat het land ook dit jaar weer geteisterd wordt door cyclonen, maakt het leven voor veel mensen een kwestie van overleven. De stichting is heel blij met de gift van Kringloopcentrum 't Trefpunt in Marum. Het geld kan in deze moeilijke tijden heel goed gebruikt worden om de kinderen van Madagaskar een betere toekomst te geven. Meer weten over Stichting Madalief  
[www.madalief.nlfacebook.com/Stichtingmadalief](http://www.madalief.nlfacebook.com/Stichtingmadalief)

### **Hospice Vredeborgh**

Het Hospice in het centrum van Leek heeft drie gastenkamers. Mensen kunnen in de laatste fase van hun leven afscheid nemen in een 'bijna zoals thuis' situatie. Een omgeving die vertrouwd is, die privacy biedt, die geborgenheid geeft aan de gast om de laatste levensfase zo goed mogelijk door te komen. Het hospice biedt huisvesting, begeleiding, gastvrijheid en verpleegkundige zorg aan mensen die afscheid gaan nemen van hun leven. Zorg voor de gast en voor de naasten, omdat het thuis niet meer kan. Het team van het hospice bestaat uit professioneel opgeleide vrijwilligers, een coördinator van de vrijwilligers en verpleegkundigen van een thuiszorgorganisatie. Het hospice bestaat nu vijf jaar en er is sprake van een uitbreiding naar een vierde gastenkamer. De garage naast het pand zouden ze graag aangepast willen hebben voor het opleiden van de vrijwilligers. Het hospice bestaat alleen van giften dus heeft het even tijd nodig om dit te kunnen realiseren. 't Trefpunt heeft een cheque van € 1000.- overhandigd. Meer weten zie [www.hospicevredeborgh.nl](http://www.hospicevredeborgh.nl)

### **Stichting de regenboog voor Gambia**

Na jarenlang onderzoek en verkenningsreizen is de stichting in januari 2013 notarieel gestart. Er is gestart voor scholing voor de kansarme kinderen van Gambia. Kinderen hebben immers de toekomst. Ze zijn begonnen met het bouwen van een Primary school op het terrein naast de kerk. Uitgangspunt hierbij is wel dat de gemeente zelf de bouw ter hand neemt om de personele lasten te besparen. De Stichting zorgt voor de fondsen voor aankoop van (bouw-)materialen, knowhow en biedt hulp bij het



verkrijgen van de benodigde bouwtekeningen en vergunningen. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een prachtig gebouw met voldoende capaciteit, om voor jaren het beoogde onderwijs te kunnen geven. De hulp zal niet bij alleen het helpen in de sfeer van goed onderwijs blijven. Ook de algemene gezondheidszorg baart de stichting grote zorg, reden waarom het bestuur op dat gebied zeker een bijdrage wil leveren en zich zal inspannen hier initiatieven vanuit de bevolking te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan is de bouw van een Medisch Centrum in Bullock, nadat we hiertoe een verzoek kregen van het Ministry of Health van The Gambia. Dit project is na een plaatselijk bezoek tijdens één van onze verkenningsreizen aangenomen, waarna de lokale bevolking is begonnen met de realisatie onder (bege-)leiding van een aannemer. Het is al ver gevorderd en op dit moment zijn ze nu bezig met een veranda om het medisch verblijf (zodat bezoekers niet in de brandende zon hoeven te staan). Als dit af is staat er een nieuw medisch verblijf op het verlanglijstje. Dit zal zijn op een afgelegen plek, zodat ook daar de bevolking medische zorg kan krijgen. De stichting krijgt donaties uit zeer verschillende hoeken en ook heeft de stichting een kringloop in de kerk van Pesse, die iedere zaterdag geopend is en waar vrijwilligers actief zijn. De stichting biedt nog steeds verkenningsreizen aan, zodat er met eigen ogen gezien kan worden wat de resultaten zijn. 't Trefpunt heeft een cheque van € 1000.- overhandigd. Wilt u meer weten kijk op de website [www.deregenboogvoorgambia.nl](http://www.deregenboogvoorgambia.nl)

## OPPASROOSTER

<b>12 februari</b>	Romkje Vos
<b>19 februari</b>	Carolien van der Woude
<b>26 februari</b>	Grietje van der Heide
<b>5 maart</b>	Rianne Radema
<b>12 maart</b>	Wieteke van der Veen
<b>19 maart</b>	José van Gijssel
<b>26 maart</b>	Romkje Vos



Contactpersoon oppas  
Rianne Radema  
rienne\_radema\_89@hotmail.com